

Hejsan!

2010-09-25

Här kommer en hösthälsning från Er rektor på Er skola, Potentia Education. Hösten är verkligen en årstid helt i min smak, härliga promenader i skogen utan störande mygg och mysiga mornar på skolan med tända ljus och lugn loungemusik.

Nu börjar vi verkligen hitta lugn och arbetsro här på skolan. Vi hade otur i början av terminen då vi saknade schema, tider i specialsalar och även en del möbler. Rektorerna på de kommunala skolorna har hjälpt oss med att hitta tider i deras specialsalar och nu har vi fått den sista tiden vi saknade på Västerängsskolan. Vi har bokat no-sal på Gröna Dalen, trä och metallslöjd och hem och konsumentkunskap på Gransäter. Stolarna vi beställt till åk 6 och 7 har äntligen kommit men vi väntar fortfarande på bänkar till åk 8 och 9 på Humlan. Activeboards har nu installerats och nätverket har kommit igång på ett tillfredställande sätt. Eleverna har väntat tålmodigt och vi anser inte att undervisningen har blivit lidande. Åk 8 och 9 har blivit erbjudna att göra någon rolig aktivitet som plåster på såren. Förhandlingar pågår...

Vi har haft förmånen att få hälsa 63 nya elever i åk 4-6 välkomna till vår skola. Det är alltid lika roligt att träffa nya elever och i år var det extra spännande då vi utökade med åk 4 och 5. För oss som arbetat på PE ett par år var det en ny upplevelse att möta de yngre eleverna, en mycket positiv sådan.

Vi har även hunnit med en hel del aktiviteter och utflykter. Besöken på Östasiatiska för att se Terrakottaarmén har varit uppskattade av de flesta och vi är glada att vi fått möjlighet att visa något så fantastiskt för våra elever. Vi har haft en hel del utomhusaktiviteter, både på naturskolan och andra aktiviteter som t ex niornas kulturvandring längs Upplandsleden. När vi har dessa aktiviteter så har våra duktiga pedagoger planerat in de teoretiska ämnena i aktiviteten och eleverna brukar uppskatta att få prova på olika metoder.

Idrottslärarna är nöjda med att vi har hög närvaro och ett bra deltagande på våra idrottslektioner. Det fungerar bra med lån av idrottskläder för de som glömt att ta med, skönt för personalen att ni nu tvättar själva och tar med kläderna åter efter ett par dagar. I någon grupp var det från början rätt rörigt och några elever hade ett mycket dåligt språk och kränkte sina klasskamrater med att kalla dem olämpliga saker. Vi har nu arbetat hårt med detta och med stöd från er föräldrar så har det skett en mycket positiv utveckling i rätt riktning. Vi sätter in åtgärder direkt om något inte är bra och sedan gäller det att fortsätta att arbeta med värdegrundsfrågor kontinuerligt. Vår inställning är att det inte finns några barn som medvetet vill kränka eller vara elak, vi måste fostra dem och lära dem att förbättra sitt beteende och ofta handlar det om att stärka elevens självförtroende.

I fredags hade vi friidrottsdag på Gröna Dalen. Alla engagerade sig och gjorde sitt bästa, på alla plan. Morten och Sara hade gjort ett fantastiskt jobb med upplägg och planering. Det känns angeläget med aktiviteter där samtliga årskurser får träffas och umgås tillsammans med sina lärare. I början av terminen fick åk 8 och 9 uppdrag att planera en aktivitetsdag för de yngre. Åk 8 var ledare i åldersblandade lag och eleverna i åk 9 höll i olika stationer. Dagen blev otroligt lyckad och alla var mycket nöjda. Hjärtat slog en extra volt när vi såg hur underbara våra äldre elever var mot de yngre, de visade stort ansvar och ledarförmåga. Vi visade vår uppskattning genom att dela ut diplom och baka Sylviakaka åt alla elever.

Just nu håller jag på att knyta upp kontakter med en dramapedagog och slöjdpedagoger från Upplandsmuseet. Vi vill genom drama och forumspel arbeta med att förankra vår likabehandlingsplan. Det är lätt att den blir ett dokument i en pärm och det vill vi undvika. Går allt i lås kommer eleverna att få träffa pedagogen ett eller två tillfällen i veckan efter höstlovet och fram till jul.

Efter jul kommer vi att inleda projektet med slöjdpedagogerna. Den kontakten tog vi i syfte med att arbeta med olika metoder för att motverka stress och krav. Vår slöjdlärare Kicki kommer naturligtvis att leda planeringen men tanken är att eleverna ska få slöjda utan krav på betyg och bedömning.

Vi har haft vårt första föräldraråd och det var stor uppslutning med ett 15-tal föräldrar. Hoppas lika många har möjlighet att komma på nästa möte den 13 oktober kl. 18:00. Jag har sagt det förut, men föräldrarnas engagemang i vår skola är en av våra framgångsfaktorer, ni är viktiga! Jag kommer att lägga ut en flik på hemsidan där ni kan läsa protokollen.

Lördagen den 27 november kommer vi att ha vår populära julmarknad. Denna dag är en obligatorisk skoldag och intäkterna går oavkortat till elevernas resor, hälften till åk 9 och den andra hälften fördelas mellan övriga årskurser. Vi behöver Er hjälp med att förbereda och genomföra denna marknad. Första planeringsmötet är nu på onsdag den 29 september kl. 18:00 och alla är välkomna.

Glöm inte att det är fotografering på fredag den 1 oktober och att eleverna är lediga den 4 oktober. Följ våra aktiviteter på vår hemsida under fliken "Kalendariet".

Slutligen skulle jag vilja kommentera några av de insändare som publicerats i lokalmedia under en tid. Vi anser att de flesta inlägg saknar grund, ingen av de som skriver har varit i kontakt med oss och bygger således på falska och egna antaganden. Vi har tagit beslutet att inte svara på dessa anonyma insändare då vi har svårt att se att det leder någonvart. Vi känner att vi har ert fulla förtroende och det är tillräckligt för oss. Försöker dock räta ut några frågetecken nedan.

**Vi gallrar inte i vår kö med syfte att vara en elitsskola;** Vi vet att vår skola passar alla elever och att vår ordning och struktur gynnar samtliga. Vi har erbjudit plats åt elever som tidigare haft stora svårigheter men även de som har känt att de inte fått utvecklas i den snabbare takt som de önskat. Vi strävar efter att uppnå bästa resultat oavsett bakgrund och hos oss får alla chansen.

**Vi driver inte vår skola med ett vinstintresse;** Det kan inte vara möjligt att driva en så pass liten verksamhet med vinstintresse. Ni vet att vi investerar i senaste läromedlen, digitala läromedel, Activeboards, bra laptops med senaste programvaran, datorer till alla lärare, studieresor, näringsrik skolmat m m. Vi eftersträvar att ha de bästa lärarna och att de får regelbunden kompetensutveckling och bra löner. Det stämmer att bolaget redan första året gick med ett litet plus, konstigt vore annars då ägarna sköter lokalvård, vaktmästaruppgifter, del av bokföring, skolassistentuppgifter m m. Ska vi någonsin kunna bygga en skola för ca: 15 miljoner så behöver vi kunna visa på stabil ekonomi. Vi kommer att eftersträva att eventuella framtida vinster återinvesteras i verksamheten. Att vi som äger skolan väljer att arbeta 70 timmar i veckan för att uppnå detta är vårt eget val och jag anser inte att någon kan kritisera oss för detta.

**Det är inte orättvist att vi får hyra kommunala lokaler;** Att vi hyr lokaler på Gransätterskolan gynnar alla skattebetalare eftersom kommunen är skyldiga att ge oss hyresbidrag. Anser nu kommunen att det finns ett överskott av skollokaler och väljer av ekonomiska skäl att hyra ut lokaler åt oss så kan inte vi bära ansvaret för att någon annan "borde" ha våra lokaler. Kommunen har under många år hyrt ut lokaler till fristående skolformer men det verkar som skribenterna har hakat upp sig på att just vi får hyra lokaler. Våra elever har redan listat ut varför. De tror att det finns någon som är avundsjuk och inte kan acceptera att vi lyckas. Vi försöker lära våra elever att det är ok att vara duktig och att alla är duktiga på något och det kommer vi att forstsätta med!

Tack för att ni orkat läsa och hör av er om ni har frågor. Glöm inte bort att uppmuntra era barn och deras duktiga lärare, då växer de och orkar lättare med det där "lilla extra".

Varma hälsningar från Er rektor

Marie Tulesjö